



Som så många gånger tidigare, närvarade även i år, Föreningen Nordsvenska Hästen i Skåne under MILA mässan i Malmö. Drivande kraft bakom arrangemanget var Roland Paulsson med sin trojänare Rigg e. Gorm 1892. Till sin hjälp hade han Nicole Winther som var med för första gången med sin bildsköne valack Nippo e. Nikt 1850.

In i det sista rådde som vanligt ett smärre kaos i mässhallen. Tre minuter innan portarna slogs upp var föreningens monter iordningställd med allehanda reklam, föreningstidningar, klubbtröjor, vykort och föreningsinformation. Bredvid montern stod Rigg och Nippo i sina boxar knaprande på torrt gott hö medan besökarna hjälplöst försökte skapa hästkontakt. Först då höet var uppätit mötte Rigg och Nippo de många besökarnas beundrande blickar och klappar.

Så äntligen var det dags för såväl häst som kusk och ryttare att klä upp sig inför första uppvisningen. "Allt i allo" Per Asp var framme med läderolja och trasa för att få till lite extra glans på såväl selyg som ridstövlar allt medan nyfikna besökare väntade på att showen skulle börja.

På mässans hästarena höll FNH två shower per dag. Den första uppvisningen visade precisionskörning där Rigg drog ekipaget med Roland Paulsson som kusk och Per Asp som groom. Ekipaget eskorterades av beridare Nicole Winther på Nippo. De många åskådarna beundrade glatt de husarklädda ekipagen med ständigt blixtrande kameror som följd och då Roland bjöd in in besökarna till åktur bildades lång kö av förväntansfulla hästintresserade i alla åldrar.

Den senare uppvisningen visades säkerhet och positiv träning. Roland betonade, inför publiken, vikten av positiv och säkerhets träning. Till sin hjälp hade Roland ryttarekipaget Nicole Winther på Nippo och häst vid hand Per Asp. För Nippo var det första gången att delta i en mässmiljö med traktorer, skördetröskor, bråkande får och massor av förväntansfulla åskådare. Och med Rolands erfarenhet och kunskap accepterade både Rigg och Nippo snabbt stående på en presenning då Roland täckte dem med en stor svensk flagga under trumman oljud.

Mellan uppvisningarna besöktes FNH monter flitigt där viktig och värdefull information förmedlades. Att intresset för den nordsvenska hästen bland ungdomar har ökat gick inte att ta miste på.

När mässans sista dag närmade sig sitt slut var det dags för Roland, Nicole och Per att packa ihop alla "tusen" prylar varefter de styrde hemåt trötta men nöjda och glada efter tre trevliga dagar. Och det sista man hör från dem – vi ses igen, nästa år.

